

## EN STJÄRNA ÖVER MEJ

Sorgerna är många, besvikelserna fler.

C G/B

Ödet är en opålitlig typ, som tar och ger.

Am G/B C G

Ibland så lyser solen som den borde göra jämt.

C G/B

Ibland är livet glädje, ibland är det ett skämt...

Am G/B C F G

Vardagen är vilsen, men drömmarna ger tröst  
När evigheten sjunger med näktergalens röst  
och alla ängar blommar i sommarns milda bris,  
då känns det som man lever rätt gott på något vis...

Men alltför ofta trampar vi i snöglopp och i slask

Am F D

och alla runt omkring oss är pöbel och patrisk

Am F C G

som gapar och som skriker om hur allting borde va.

Am F G

Vad är det för en framtid vi tror att vi vill ha?

Am F C G

När natten nalkas smygande som nätterna gör

Am F C G

och molnen kommer flygande högt ovanför

Am F C G

då laddar jag min framtids app och trycker på play,

Am F C G

då lyser en stjärna över mej...

Am F C G

Ja, mitt i livets vimmel, mitt i allt ståhej

Am F C G

så lyser en stjärna över mej... Mmmmm

Am G/B C F G

Då lyser en stjärna över mej...

Mycket finns att önska och mer att hoppas på.

Vi ska inte tvivla, vi ska resa oss och gå.

Än finns det nya vågor i livets strida ström,

än finns det sköna sagor som kan vagga oss till sömns...

Än finns det nån sorts framtid som vi kan se fram emot.

Än kan vi faktiskt värja oss mot alla onda hot

och näktergalen sjunger nu när aftonen blir natt.

Från någonstans långt borta så hör jag glada skratt...

När natten nalkas smygande som nätterna gör  
och molnen kommer flygande högt ovanför  
då laddar jag min framtids app och trycker på play,  
då lyser en stjärna över mej...

Ja, mitt i livets vimmel, mitt i allt ståhej  
så lyser en stjärna över mej...Mmmmmm  
Då lyser en stjärna över mej...

Am                    G/B                    C

*Owe Junsjö & Janne Ramqvist*